

En rejsebeskrivelse fra vores genbesøg til Narsaq i Grønland d. 2. – 11. juni 2015

31 elever fra forskellige 7. klasser og to ledere Thomas Willer Jensen og Helle Rosenfeldt fra Gladsaxe Kommune deltog i elevudvekslingsrejsen til Narsaq.

Alle eleverne mødte spændte op i Københavns Lufthavn, med forventningerne helt uden på tøjet. Vi er snart på vej til at besøge elever fra Narsaq, som var på et 5 ugers besøg i Gladsaxe i efteråret 2014. Det er 15. gang der er udveksling af elever mellem de to venskabsbyer.

Narsaq er en lille by i det sydlige Grønland med ca. 1600 indbyggere.

Der blev kysset farvel og turen kunne begynde. Vi landede ca. 4 timer senere i Kangerlussuaq. Her var vejret skønt og luften klar, helt anderledes end i Danmark. Fløj videre til Narsarsuaq i et lille propelfly og sejlede det sidste stykke til Narsaq i 3 hurtiggående både. Den storslåede natur viste sig fra sin bedste side, da vi fløj højt over fjelde, indlandsis, floder og isbjerge.

Vi blev modtaget på havnen af hele bygden der stod og viftede med flag og var i højt humør. Eleverne blev afleveret til hver deres værtsfamilier. Gensynsglæden var stor hos de trætte og spændte elever.



Onsdag: Efter en god nats søvn mødtes vi alle ved 8 tiden. Der var rundvisning i Narsaq, sammen med de grønlandske lærere Rasmus og Kathrine og alle de grønlandske børn. Vi var hele vejen rundt og så både kirkegården, kirken, havnen og butikkerne. Bagefter stod den på Narsaq museum og et begynderkursus i grønlandsk, så de kunne sige de vigtigste ting.

Eftermiddagen blev brugt til at fiske og hænge ud i downtown Narsaq. I morgen skal vi besøge byens levnedsmiddelskole - der skulle være spændende smagsprøver.

Vi øver os i at komme til tiden kl. 8, vi skal nok nå det inden vi skal hjem. Dagen starter i fjeldet hvor vi skal finde ingredienser til Grønlandsk te.

Torsdag: Endnu en dag hvor vi alle har fået en på opleveren, urtetur i fjeldet med efterfølgende tesmaging, bjergbestigning, besøg på levnedsmiddelskolen inklusiv frokost med Grønlandske specialiteter som rå hval, tørret torsk, sæl medister, sælspæk, fårehoved og en masse andet tørret fisk.

I aften lover de sne ...

Fredag: Vi vågnede op til 15 cm sne her til morgen, sne i juni er også uhørt i Narsaq - sidst det skete var tilbage i 1945! Det betød en ændring i programmet, så det blev til en vandretur mod Dyrenæs. Vi blev udfordret på andre parametre i dag - det var vådt og koldt og vi kom op på 8-10 km. Humøret er heldigvis i top og alle kom igennem strabadserne. De næste par dage byder på en del tid med værterne - og en stor fællesspisning i morgen aften.



Lørdag: Der var mange der brugte lørdagen på at sove længe - solen gemte sig også bag tunge regnvejrsskyer, så mulighederne var begrænsede. Enkelte fik dog fisket, og så var der fællesspisning i forsamlingshuset med vores grønlandske værtsfamilier. Det var hyggeligt, og som fin afslutning var der grønlandsk trommedans med en af de lokale. Søndag er der fridag.

Mandag: Formiddagen bød på fjeldvandring ud til nogle vikingegravpladser og gamle grønlandske bostæder. Vejret var koldt og friskt. Sældagen blev aflyst pga. manglende sæl. Vi satser på, at der er fanget en til på onsdag, så vi får den oplevelse med. Til gengæld blev vi sat på plads i en omgang Grønlandsk rundbold, om det var fordi reglerne var for indviklede, eller fordi de grønlandske børn bare var skarpere skal ikke siges. Tirsdag går turen til Qaqortoq (Julianehåb) hovedstaden i Vestgrønland, og derfra videre til Indlandsisen, en tur vi alle har glædet os meget til.

Tirsdag: Vi startede tidligt - mødetiden var sat til 7:20 ved Kongebroen, hvor bådene mod Julianehåb sejlede fra. En fantastisk sejltur og igennem fjordene ind og ud imellem de smukkeste isbjerge. Julianehåb er 3 x så stor som Narsaq, så det er dagen, hvor der skal shoppes. Herfra går turen videre til indlandsisen, det er vi spændt på!



Turen til indlandsisen bliver nok hele turens klare højdepunkt - Vi følte os alle enormt privilegerede, det var kun os og isen, ikke andre mennesker, ingen kiosker, intet affald eller mobildækning, det var natur i sin mest rå form. Vi sejlede igennem nogle fantastiske fjorde, kom forbi isbjerge og vandfald - det ene smukkere end det andet.



Onsdag: Sidste dag startede med at vi alle modtog en lille gave på Rådhuset, derefter en lang vandretur i det dejlige vejr. Ved endestationen mødte vi vores "sæl jæger" der pelsede og sprættede en stakkels sæl op. Der blev fisket, og de danske drenge var skarpest til at hive ørreder i land. Bagefter var der gang i grillen, hvor der blev stegt grønlandsk lam. Endnu en top dag! Resten af dagen holder vi fri til at pakke i. Vi glæder os efterhånden til at komme hjem.

Torsdag: Vi er på vej hjem! Det har været en bevægende morgen, afskeden med vores grønlandske værter blev hård, og der løb mange tårer. Der er uden tvivl skabt venskaber for livet. Vi skal hjem via Kangerlussuaq og turen tager ca. 10 timer. Vi glæder os til at se alle forældre i lufthavnen.

En fantastisk oplevelse for alle, som ingen af os glemmer.

En stor tak til alle der har bidraget til at gøre denne rejse spændende for vores elever.

Helle Rosenfeldt og Thomas Willer Jensen

